



vlaamse roots

Op adem komen in Hongarije

Dit verhaal begint in 2002 na een reis doorheen Zuid-Afrika die ons leven voorgoed zou veranderen. Na deze reis stelden wij onszelf heel wat vragen over ons leven in België. We waren zeker niet ongelukkig, maar het besef groeide dat we geleefd werden en weinig tijd overhielden voor elkaar. Natuurlijk kan je niet leven van liefde alleen, daarom wilden we een guesthouse openen. In België hielden we er al van om gasten te ontvangen, dus een eigen guesthouse werd dé nieuwe droom.

Na het verkopen van ons huis, begon eind september 2004 de zoektocht naar een nieuwe thuis. Drie maanden en 5000 kilometer later, besloten we, met spijt in het hart, onze zoektocht in Zuid-Afrika stop te zetten. Die spijt was echter snel vergeten toen we begin 2005 beslisten een deel van de wereld zien (en stiekem hoopten misschien een ander droomplekje vinden). Gedurende een half jaar trokken we met de rugzak van Ecuador naar Mexico. Een onvergetelijke en schitterende reis, doch een plekje om een nieuwe toekomst uit te bouwen, vonden we er niet. Heel wat omzwervingen en diverse reizen later kwamen we uiteindelijk in Hongarije terecht. De vriendelijke mensen, het lekkere eten, de goede wijnen, de mooie landschappen én het feit dat alles er goed betaalbaar was, waren doorslaggevende argumenten om contact op te nemen met een paar makelaars. Net toen we het wilden opgeven, vonden we ons droomplekje.

De streek en het authentieke dorpje Tiszaderzs heeft alles wat we zochten. Een grote graanshuur (met woonhuisje binnenin) waar we dadelijk verliefd op werden, werd omgetoverd tot guesthouse 'Tisza Lodge'. In het begin moesten we onszelf vaak in de arm knijpen om zeker te zijn dat we niet droomden. Toen alles klaar was om gasten te ontvangen, hadden we toch wat slapeloze nachten: 'Wat als er nu geen gasten komen? Wat als de mensen ons niet vinden?' We hadden immers al onze centjes in dit project gestoken. Maar we hadden geluk, de gasten weten ons te vinden. De meesten zijn verbaasd dat 'hier zoveel te doen is', 'dat het hier zo'n mooi weer is',... en velen onder hen komen zelfs een keertje of meerdere keren terug. Hongarije is echt wel een wondermooi, verrassend en jammer genoeg een nog steeds ondergewaardeerd vakantieland.



We zijn ongelooflijk blij dat onze zoektocht ons in Hongarije bracht. Ondanks de moeilijke taal verlopen de contacten met de Hongaren heel fijn. We werden met open armen ontvangen en voelen ons hier heel welkom. De burens staan regelmatig klaar met groenten, eitjes, gebakjes. We worden op de hoogte gebracht over wanneer en waar we voordelig aardappelen, uien of vlees kunnen kopen. De buurman kwam dit voorjaar spontaan onze bomen snoeien,...

Ook naar onze gasten toe zijn de Hongaren zeer gastvrij en behulpzaam: als ze hen de weg zien zoeken tijdens een wandeling, leggen ze met handen en voeten de juiste weg uit; een gast die met z'n fiets in panne viel op 6 km van hier werd dadelijk geholpen; toen gasten met een bootje vertrokken aan de haven en het begon te regenen, bracht de uitbater hen regenjassen na ...

Het is wel duidelijk: we willen hier niet meer weg. De rust en ruimte, het klimaat, de uitdaging om van Tisza Lodge een succes te maken en de tijd om dingen te doen waar we in België weinig of geen tijd voor hadden én onze familie en vrienden uit België regelmatig over de vloer krijgen, maken dat wij hier heel gelukkig zijn.

Meer informatie:
Tisza Lodge (B&B/Guesthouse)
H - Tiszaderzs 5243
Ady Endre út 16 (HUNGARY)
www.tiszalodge.com / info@tiszalodge.com